

# VOEDSEL VOOR DE ZIEL



*KOFFIEHUIS* *LARIE*

Wim Akkermans in een doorlopende voorstelling met  
liederen, gedichten, verhalen

elke vrijdag vanaf 4/10/19 van 20.00 – 23.00 uur

# NIEUW! NIEUW! *KOFFIEHUIS LARIE* NIEUW! NIEUW!

**HET KLEINSTE THEATERTJE** van Den Haag, Scheveningen, Rijswijk, Katwijk, Sassenheim, Roermond, Wormerveer, Genemuiden, Wapenveld, Amsterdam, Rotterdam, Heeten, Lettele en verder heel Nederland!

25 man en vrouw en de zaak zit vol!

Het is vrijdagavond, U bent vrij, U bent blij, U komt binnen. U verwent U zelve met koffie, thee, een lariekoek. U bestudeert de menukaart. Alle gerechten voor het voeden en beroeren van de ziel staan daarop vermeld. U kiest geen gedicht, geen verhaal, U kiest een lied. Een ander kiest een gedicht. U blijft 1,2,3,4,5 nummers, geboeid door de gesprekken, verwarmd door de gezelligheid maar dan toch, na nummertje 6 gooit U wat in de hoge hoed en verlaat de zaak.

'T is pakweg 21uur15. Om 22uur45 stapt U weer binnen. "Graag nog een keer dat ene, kan dat?"

Dat kan. Want: **VOEDSEL VOOR DE ZIEL** is een doorlopende voorstelling!

*"Wij maken een reis doordat wat ons beweegt remt, verblijdt, beschaamt en verwondert: de ziel".*

Vanaf 4 oktober 2019 tot eind mei 2020 (ijs en weder dienende, bij leven en welzijn) elke vrijdagavond van 20.00 tot 23.00 uur, in "Koffiehuis Larie" aan de Scheveningseweg 237 (tegenover de H. Antonius Abtkerk, tegenover de Franse School, naast de tramhalte)



# NIEUW! NIEUW! *KOFFIEHUIS LARIE* NIEUW! NIEUW!